

Zondagsbrief

5^e jaargang, nummer 37

Zondag 11 februari 2024

Kleur van de zondag: **groen**



Mededelingen

Kerkdienst

In de kerkdienst van 11 februari heeft Jip de handpop ons een verhaal te vertellen hoe je er samen soep van maakt en niet een “soepzootje”. We horen hoe Jezus de broden en vissen zegent, die zijn gegeven door een kind. En als dit wordt gedeeld krijgt ieder genoeg. We staan stil bij de vraag: Wat heb jij te geven?

Deze dienst is voorbereid samen met de Werkgroep Jeugd en Jongeren.

Ds. Coby de Haan

Aandacht voor elkaar

Margreet van Huffel, Prattenburglaan 28, is na opname in Charim voor revalidatie, nu weer thuis in haar huis. Maar haar herstel is nog gaande. Ze heeft veel rust nodig. We wensen haar beterschap. Laten we met haar meeleven in onze aandacht en gebeden.

Ds. Coby de Haan

Meeleven met

We zijn dankbaar met dhr. Menno Vinke (Staringlaan 66, 3906 WJ) nu hij een goede uitslag heeft mogen ontvangen n.a.v. de operatie en de onderzoeken, die daarop volgden. Een hele opluchting.

Ds. Loeki van der Laan

Bloemengroet

De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging naar Wijny van de Bovenkamp, Groenelaan 67.

The graphic has a light orange background. At the top, the word 'Uitnodiging' is written in a large, bold, brown font. Below it, the text 'JIP WIL ONS IETS VERTELLEN' is written in a green, curved font. In the center is a puppet character with brown hair, wearing a white shirt and a dark vest, sitting on a green cloud. To the left of the puppet are three small green hearts. Below the puppet, the text 'Soep koken van een steen?' is written in a bold, brown font. At the bottom, there is a small illustration of a brown rock and a green bush. The text below the illustration reads: 'Ben jij benieuwd of dit kan? En wat dit met geloven te maken heeft? Kom zondag 11 februari naar de Petrakerk, daar is een dienst voor jong en oud! Neem iemand mee, we hebben elkaar nodig. We zien je graag om 10 uur!'.

Vakantieverlof

In de periode tot en met 24 februari ben ik op vakantie. Collega Coby zal in dringende gevallen waarnemen. Wat kan wachten mag ingesproken worden op mijn werkmobiel of via de mail. Het wordt voor ons een bijzondere reis, aangezien we weer teruggaan naar Maleisië en daar de oude gemeente en vrienden zullen bezoeken. De laatste keer was alweer tien jaar geleden. Heel fijn dat dit zo kan!
Ds. Loeki van der Laan

Aswoensdag viering 14 februari

Woensdag 14 februari is het Aswoensdag. Traditioneel het begin van de Vastentijd. In de Petrakerk wordt een korte meditatieve viering gehouden met het thema Ga mee! Wil jij deze 40 dagen-tijd op weg naar Pasen meer bewust stilstaan en je laten inspireren? Kom dan op Aswoensdag naar een viering, waarin je het askruisje kunt ontvangen. De viering is van 19.00 uur tot 19.30 uur. Wees welkom! Voorganger ds. Coby de Haan, organist Guus Fennema.



Vieren en bezinnen in de 40-dagen

Film & Gesprek

- Woensdag 21-2: Film 'Des Hommes et des Dieux'; Het Trefpunt.
- Woensdag 28-2: Naar aanleiding van de film 'Des Hommes et des Dieux', verder in gesprek over broeder Christian (Kerkenraadskamer, Dennenlaan).

Met Vallen & Opstaan: uitgedaagd door Petrus

In deze 40-dagen maken we ruimte om meditatief stil te staan, ons te laten raken en samen in gesprek te gaan. Hiervoor gebruiken we teksten en beelden over Petrus, de leerling van Jezus, die te maken krijgt met angst en geweld. Hoe gaat hij als volgeling van Jezus daarmee om? Ook dit is een actueel onderwerp voor ons nu.

- Woensdag 6-3: Petrus, je slaapt!
- Woensdag 13-3: Petrus, doe je zwaard weg
- Woensdag 20-3: Ik ken die man niet!

Van 19.30-21.00 uur, met uitzondering van 13-3 vanwege biddag is de aanvang om 20.30 uur. Kerkenraadskamer, ingang Dennenlaan, Petrakerk. Aanmelden via drs.jdehaan@gmail.com.



Ds. Coby de Haan en ds. Loeki van der Laan

Vastenactie 2024: Doen jullie mee?

In de veertigdagentijd staan we stil bij het leven van Jezus. Hij inspireert ons. Hij geeft ons hoop. En door er voor een ander te zijn, geven we de hoop van Pasen door. Van woensdag 14 februari tot zaterdag 30 maart komen wij als gemeente samen in actie voor het goede doel.

Dit jaar zetten we ons in voor het vastenproject '**Mercy Ships**'. Mercy Ships begon met een droom: ziekenhuisschepen bemand met vrijwilligers die de armste landen van de wereld helpen door medische zorg te bieden. Gods liefde op een praktische manier aan de allerarmsten laten zien. Elke dag, met elke operatie en elke patiënt, brengt Mercy Ships die droom in vervulling.

We hebben verschillende acties opgetuigd ten bate van dit project; zie onderstaande tabel en kijk op www.petrakerk.nl/40_dagen_2024 om te bestellen of in te schrijven.

Graag extra aandacht voor de Bloemstuk Workshop en Paaskaarsen: inschrijven bloemstuk workshop uiterlijk 13 februari (max. 12 deelnemers) en bestellen Paaskaarsen uiterlijk 19 februari. Wees er op tijd bij! Daarnaast kan er ook een geldbedrag over worden gemaakt voor het vastenproject, via het bankrekeningnummer NL 14 RABO 0395 1389 06 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Veenendaal onder vermelding van Vastenproject ZuidWest. Wij hopen op - en wensen jullie alvast - een inspirerende periode!

Diaconie Wijkgemeente ZuidWest

Hulp aan Malawi

Aan de gemeenteleden van de Protestantse Gemeente ZuidWest Veenendaal. Vanwege uw medewerking aan twee van de projecten die in 2023 opgeleverd zijn, stuur ik u het jaaroverzicht van de projecten die ik mede heb mogen ondersteunen.

In december 2022 werd al gewerkt aan de renovatie van de kraamkliniek in Khosolo. Die renovatie is in het begin van 2023 opgeleverd. Het betrof de renovatie van het wachthuis voor zwangere vrouwen, een blok van 4 wasruimten voor de wachtende dames en 2 blokken van ieder 2 toiletten.

De kliniek kan zo weer jaren mee, het personeel van de kliniek en de aanwezige dames waren erg dankbaar voor deze grote vooruitgang.

Aan het begin van de 40dagentijd begon de actie in de protestantse gemeente ZuidWest Veenendaal voor een waterpomp in Chakuboli. Die actie bracht zoveel op dat er ook nog een pomp in Elangeni geplaatst kon worden. De vreugde in deze dorpen was enorm, zij hadden dit zonder deze hulp nooit kunnen realiseren. Na het realiseren van de 2 pompen kwam een verzoek om nog een noodlijdende kraamkliniek in Luwerezhi te helpen met een blok van 4 wasruimten en 2 blokken met ieder 2 toiletten. Een overstromende rivier had de voorzieningen weggespoeld. Mede door aanvulling van het benodigde budget door de diaconie van de Brinkstraatkerk in Bennekom kon dit project nog net als kerstcadeau overhandigd worden. De kliniek is erg dankbaar voor de hulp die hen weer een werkbare situatie biedt. Alle deelnemende diaconieën en instanties hebben foto's en filmpjes van de opleveringen ontvangen. Ik ben enorm dankbaar dat zoveel

mensen en instanties wilde helpen om de diverse projecten die ik samen met World Servants uitvoer in Malawi te ondersteunen.

Vanuit de Malawiaanse PKN (CCAP) zijn weer 3 aanvragen gekomen voor vooral waterpompen, 2 klinieken zitten zonder water en een school die nu afhankelijk is van een poeltje oppervlaktewater zou graag een waterpomp voor betrouwbaar drinkwater willen hebben.

Op het moment van schrijven zijn hier nog geen acties voor op touw gezet.

Hartelijke groet, Eric van Solingen

Open Kerk

Elke dinsdagmiddag, woensdagmiddag en donderdagavond is de Petrakerk open voor een moment van stilte, voor gebed, om een kaarsje te branden of voor een persoonlijk gesprek. Elke woensdag is er ook een pastor aanwezig. Dinsdag- en woensdagmiddag van 14.00-15.30 uur. Vanaf 15 februari is de kerk ook weer op donderdagavond van 19.00-20.00 uur open. Bezoek ook de expositie 'de Kruisweg' van Renee Rosmolen.



Inname voedsel voor voedselbank tijdens Open Kerk

In de missie van onze wijkgemeente Zuidwest staat dat we een open kerk zijn waar voor iedereen uit de wijk ruimte is elkaar te ontmoeten, niet alleen tijdens zondagse vieringen maar juist ook op andere momenten in de week. Inmiddels is de kerk al een paar jaar open op dinsdag- en woensdagmiddag van 14.00 uur tot 15.30 uur en op donderdagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur. We voegen er nu iets nieuws aan toe. Met de voedselbank Veenendaal hebben we afgesproken om tijdens de momenten van de open kerk met ingang van woensdag 15 februari aanstaande, het begin van de 40-dagentijd, voedsel in te gaan zamelen voor de voedselbank. De buurtbewoners van de Petrakerk worden hiertoe uitgenodigd via een flyer. In de informatie is een boodschappenlijstje opgenomen. Het gaat dan alleen om houdbare producten. Op de website van de wijkgemeente ZuidWest en achterin de kerk is dit lijstje ook te vinden. Deze uitnodiging geldt uiteraard ook voor u als gemeentelid. We hopen dat velen de weg naar de Petrakerk weten te vinden en zich er welkom mogen voelen.

Namens de Open Kerk, Jasper van der Horst en Arend Vleeming

Paasgroeten voor gedetineerden 2024

Helaas zijn de paasgroetenkaarten niet op tijd beschikbaar. Onze paasgroeten actie gaat niet door.

De diaconie

Adressengidsje

Het adressengidsje is weer terug, maar wel alleen online. In de beschermde omgeving van de PGV-app wordt een adressengidsgroep opgenomen. U wordt automatisch aan deze groep toegevoegd.

“Gezien worden en omzien naar elkaar” wordt op deze manier makkelijker gemaakt. Wilt u een kaartje naar een zieke sturen die is afgekondigd? Wilt u een netbijeenkomst organiseren van mensen die bij u in de buurt wonen? Via de lijst kunt u de contactgegevens raadplegen.

Binnenkort staat de lang gewenste adressengids online. Niet alleen via de app op uw mobiel, maar nu ook te benaderen via de website. Daar staat een link. Mocht u digitaal niet vaardig zijn, of geen mogelijkheid hebben dit te gebruiken, dan zijn er vast mensen in uw directe omgeving die het wel gebruiken. Zij kunnen u dan wellicht helpen.

Bericht van de boekentafel

Er zijn opnieuw veel boeken op de tafel bijgekomen. Een paar interessante titels zijn: “Vergeven” door Tim Keller. De ondertitel luidt: Waarom zou je? En hoe doe je het? “De toekomst van de kerk” door Aarnoud van der Deijl. De kerk loopt leeg; maar redden we het wel zonder kerk, zonder de verhalen, de rituelen, de mensen die naar elkaar omzien? “Jezus, waarom?” door Bas Ragas. Wat is de Bijbel voor boek? Waar komt de figuur van Jezus vandaan? Op deze en veel meer vragen gaat de auteur in gesprek met zijn vriend, de theoloog Ad van Nieuwpoort. Verder zijn er ook weer een aantal romans bijgekomen.

Namens de boekentafelwerkgroep, Dick Vogelezang

Schrijfactie Vietnam: gezondheid activist Ngueyen Thuy Hanh in gevaar

Nguyen Thuy Hanh is een activist uit Vietnam. Ze zet zich in voor gevangenen die onterecht vastzitten. Sinds ze zich verkiesbaar stelde in de oneerlijk verlopen parlementsverkiezingen, hebben de autoriteiten het op haar gemunt. Agenten mishandelden haar tijdens demonstraties. In 2021 werd ze aangeklaagd voor ‘verzet tegen de staat’. Er is nog altijd geen rechtszaak geweest en ze kan tot 20 jaar gevangenisstraf krijgen.

Intussen mag ze geen contact hebben met haar advocaat en wordt ze regelmatig in een isoleercel opgesloten. Ngueyen Thuy Hanh’s depressie verergerde hierdoor. In 2022 werd ze overgeplaatst naar een berucht psychiatrisch ziekenhuis. Daar gaat haar mentale gezondheid alleen maar verder achteruit.

Wat kunt u doen? Schrijf vóór 1 maart 2024 naar de autoriteiten van de Vietnam. Roep hen op om Ngueyen Thuy Hanh onmiddellijk vrij te laten. Tot ze vrijgelaten is moet ze goede medische zorg krijgen. Klik [hier](#) om de brief af te drukken.

Filosofisch gesprek

Dinsdag 13 februari in Het Trefpunt achter de Petrakerk. Filosofisch gesprek met Mar van der Velden, auteur van “In God Geborgen”, over de theologie van Eugen Drewermann. Mar studeerde aan de Theologische Universiteit in Kampen. Naast theoloog is Mar ook liedjesmaker, muzikant en schrijver/componist. Voorganger PKN, de dominee van “De Juf, de Bakker en de Dominee”, cryptograaf en theologisch ondersteuner van Basisgemeenschap Exodus Ede. Aanvang 20:30 uur. Toegang vrij. Een vrijwillige bijdrage wordt gewaardeerd.

In Gods Naam

Hoe ga je In Gods Naam met het leven om? In een tijd vol onzekerheden, onrust en verandering zoekt Bastiaan Ragas naar antwoorden in een eeuwenoud verhaal. Dinsdag 26 maart 20.00 uur Lampegiet Veenendaal. Kaarten bestellen kan via Karin de Jonge, katharinadejonge@gmail.com. Er zijn 50 kaarten voor ZuidWest, die het eerst komt ...



Hervormd Veenendaal

Protestantse Gemeente Veenendaal

NACHTZON

IN GODS NAAM

Dinsdag 26 maart 20 uur
Lampegiet Veenendaal

10 euro (ipv 25 euro) 50 kaarten
Die het eerst komt

Kijkcijfers zondag 4 februari 2024

Direct: 113 Opname: 78

Deze mededelingen, de orde van dienst en de agenda zijn ook te vinden op de website van de wijkgemeente ZuidWest www.zuidwest.pkn-veenendaal.nl.

Op deze website kunt u zich ook aanmelden voor de **Digitale nieuwsbrief**.

De dienst later nog eens beluisteren, en bekijken, kan ook op www.kerkdienstgemist.nl.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen tot uiterlijk woensdag a.s. worden verstuurd naar zw-communicatie@pkn-veenendaal.nl.

